



joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief mei 2015

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en [joodsrotterdam](http://joodsrotterdam.nl) gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden zijn bijeen gebracht op de [boekenpagina](#).

Er zit een fout in de link voor de nieuwsbrief over juni. Daarom ziet u die van mei. Die van juni staat [hier](#).

Een overvolle nieuwsbrief deze maand, met weer tal van uiteenlopende artikelen. Verleden jaar vroegen we al aandacht voor Nederlands-Indië, nu is er een interview geplaatst over het leven in Nederlands-Indië / Indonesië.

Verder een oproep over kinderen in een zandbak, in 1941, op hun school aan de Plantage Muidersgracht. Wie zijn dit?

Er is een link aangebracht naar een indrukwekkende documentaire over Het Apeldoornsche Bosch, Olga van Beek schreef over haar moeder, het verhaal over een mecenas voor de Joodse HBS en over de Joodse kleuterschool Het Trenchuis, ooit opgericht om de christelijke zending onder Joodse kleuters en hun ouders rond de Nieuwmarkt een halt toe te roepen. En er is een boekenpagina opgenomen, waarin boeken die elders op de site genoemd worden. Deze boeken zijn te koop bij een goede boekhandel, maar ook via de link. Speciaal noemen we het boek Joodse Huizen in dit verband.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

3 mei – Hoe Joods leefden de Joden in Nederlands-Indië, een interview met [Ido Abram](#).

8 mei – [kinderen](#) in de zandbak op de Herman Elte Fröbelschool op de Plantage Muidersgracht in 1941. Wie herkent ze?

9 mei – Het artikel over [Samuel Sarphati](#) is uitgebreid.

12 mei – Erica van Beek schreef een boek over haar moeder, Olga van Beek – Bock. Daarnaast schreef ze over haar [moeder](#) voor deze website.

15 mei – Omroep Gelderland publiceerde eind 2014 een documentaire over het "Apeldoornsche Bosch". Deze documentaire hebben we opgenomen in de [website](#).

16 mei – de informatie over drukkerij

Op de Rotterdamse site het uitgebreide verslag over een plaquette in Den Haag die zijn weg vond naar Los Angeles. Een stuk Joods erfgoed dat terug ging naar de familie. Het verhaal over Mozes Brücker, die verschillende kledingmagazijnen had in Rotterdam, over een Joods volkshuis én over de zus van Isaac Bashevis Singer, Hinde, die in Antwerpen woonde en bij deze studie konden we helpen in verband met de Rotterdamse connectie.

Kortom, veel nieuwe artikelen. Blijf uw informatie [sturen](#), u helpt ons daarmee. Volgende maand verschijnt er weer een normale nieuwsbrief, in juli en augustus wordt deze in verband met de vakantie gecombineerd.

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

1 mei – De plaquette die terug kwam. Wij konden bemiddelen bij een stukje Joods cultureel erfgoed dat teruggevonden werd in een winkel in Den Haag en uiteindelijk in Los Angeles terecht kwam. Het artikel staat [hier](#).

7 mei – Moses Brücker kwam als kleermaker uit Roemenië en had verscheidene mantelmagazijnen in Rotterdam. Het verhaal over deze winkels en hun eigenaren via deze [link](#).

10 mei – de [Hoogstraat](#) is aangevuld.

14 mei – Het is 75 jaar na het bombardement op Rotterdam waarbij 800 mensen omkwamen. Onder hen waren ook Joodse slachtoffers; middels de bronnen is hun [naam](#) achterhaald.

19 mei – Aan de Hertestraat werd in 1924 het Joods volkshuis [Beth-Am](#) geopend.

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse vertaling moet nog gecontroleerd worden.

Contact

Alleen per [mail](#)

Facebook

Via deze [link](#).

[Joachimsthal](#) is uitgebreid.

16 mei – [Jaap en Dolly Leuvenberg](#) reisden na de oorlog naar Palestina en bouwden hun leven in Israël op. Het verhaal staat op de site.

17 mei – de pagina over het [Maimonides-lyceum](#) is uitgebreid.

18 mei – [Iwan Salomon](#) was een geldschieder bij de tot-stand-koming van de Joodse HBS. Wie was hij?

18 mei – De lemma over de [Ammanschool](#) is uitgebreid.

18 mei – De lemma over de [Van Detschool](#) is uitgebreid.

18 mei – Het artikel over [Sara Beugeltas](#) is uitgebreid met een foto van de rouwstoet.

19 mei – De pagina over het [Trenshuis](#) is bijgewerkt. Ook kwamen er 3 klassenfoto's boven water. Deze staan [hier](#).

19 mei – Het verhaal over [Max Gruber](#) is toegevoegd.

20 mei – De [Amstedijkschool](#) is bijgewerkt.

20 mei – De pagina over de [Batavierschool](#) is bijgewerkt en in de bronnen was meer te vinden over de school en de armoede in de buurt.

20 mei – De pagina over de [Campanulaschool / Joodsche School 15](#) is uitgebreid.

20 mei – De pagina over de [A B Davidsschool](#) is aangepast.

22 mei – de Herman Elteschool verhuisde in 1935 naar de [Van Ostadestraat 203](#).

22 mei – De eerste vestiging van de Herman Elteschool was op de [Nieuwe Keizersgracht 54](#).

22 mei – boeken, die aangeraden worden op de website, staan nu ook bij elkaar op de [boekenpagina](#)

23 mei – de pagina over de [Portugees Israëlitische Godsdienstschool](#) op de Nieuwe Kerkstraat 141 is uitgebreid, evenals over de [Matrozensjoel](#) op nummer 147.

22 mei – De informatie over [bioscoop Capitoel](#) is iets uitgebreid.

23 mei – De [Halvemaanstraat](#) in de Zandstraatbuurt is aangepast.

25 mei – een bijzondere studie over de Joodse gemeenschap van Antwerpen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in het werk van Esther Kreitmann mochten we op de site plaatsen. Daarmee kon, vanwege de connectie met Rotterdam, geholpen worden.

Wie was Esther?

Hinde Esther Singer Kreitman (31/03/1891 Bilgoraj-13/06/1954, Londen) was de oudste dochter van de Chassidische rabbijn Pinkhes Menakhem Singer en zijn vrouw Basheve Zylberman, zelf de dochter van een Misnagdim rabbijn.

Ze had nog drie jongere broers Israël Joshua Singer (1893-1944), Isaac Bashevis Singer (1904-1991) en Moshe Singer (1906- vermoedelijk 1944). Meer over dit werk van Johan Buytaert via deze [link](#).