



joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief december 2015

agenda

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en [joodsrotterdam](http://joodsrotterdam.nl) gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden zijn bijeen gebracht op de [boekenpagina](#).

Deze laatste nieuwsbrief over 2015, die rond de jaarwisseling verschijnt, wil ik beginnen met de allerbeste wensen voor 2016. Wanneer 2016 meer vrede op de wereld brengt is er al veel bereikt.

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor een aantal zaken. Ten eerste zijn er drie foto's waarvan we graag nog wat extra namen willen weten, de foto over de bokkers, van het familiediner en van de turners.

Verder is er weer veel informatie gezocht in anderhalve eeuw Nieuw Israëlietisch Weekblad. Dat levert een schat aan nieuwe verhalen op, en gegevens over al dan niet nu nog bekende mensen die hun sporen achterlieten in Joods Rotterdam en Joods Amsterdam. Zo is nu het verhaal geplaatst over de dirigent Englander, Dr Betty Levie, Abraham Bartels en J D Polak en in het Rotterdamse deel over verzetsman Nathan Stranders. Daarnaast zijn er heel wat straten en plaatsen bijgewerkt of toegevoegd.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

1 dec – Er is een extra naam bekend van de foto met de [bokkers](#).

1 dec – Wie kent er mensen op de foto van het [familiediner](#)?

2 dec – De pagina over het [Schillerhotel](#) is bijgewerkt.

2 dec – [Twee foto's](#) van turnploegen. Een enkele naam is bekend, maar wie herkent meer mensen of wie weet welke (Joodse) turnploegen dit betreft?

3 dec – In 1934 vierde [S H Englander](#) zijn twintigjarig jubileum als dirigent.

4 dec – In de Nieuwe Kerkstraat bestond een van de [synagoges](#) in 1939 100 jaar. Het bijbehorende krantenartikel is op de pagina geplaatst.

5 dec – De inventarisatie van de [Amstel](#) is toegevoegd.

In het [jaaroverzicht 2015](#) staan alle zaken nog eens bij elkaar die zijn toegevoegd in 2015. Meer dan 200 aanvullingen en nieuwe artikelen zijn in het afgelopen jaar geplaatst. Kleine aanpassingen zijn zelfs niet opgenomen, de website is een continu doorgaans proces.

Daarnaast is het geregisteerde bezoek aan de website van 11.734 personen in 2014 opgelopen naar meer dan 13.567 in 2015, een toename van meer dan 15%.

In 2015 kwam 83% van de bezoekers uit Nederland, 4% uit de VS, 4% uit Israël. In 2014 was dat respectievelijk 81%, 2,5% en 2%.

Het aantal volgers op facebook steeg naar 1040, op twitter naar 366, het aantal abonnees op de nieuwsbrief naar 580. Het is een compliment dat er zoveel belangstelling is voor de verhalen op de website. Dat werkt motiverend om meer verhalen te zoeken over het Joodse leven in Rotterdam en Amsterdam en hun omgeving.

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

1 dec – De pagina over de [Vierwindenstraat](#) is bijgewerkt.

5 dec – De pagina over de [Weste Wagenstraat](#) is bijgewerkt.

11 dec – De pagina over de [begraafplaats aan de Dijkstraat](#) is bijgewerkt.

19 dec – In Rotterdam bestond het synagogaal koort "[Sijerij Jisroeil](#)".

21 dec – [Nathan Stranders](#) was een Rotterdamse verzetsheld. Wat te reconstrueren was, staat op de site.

23 dec – De pagina over [Vlaardingen](#) is bijgewerkt.

24 dec – De pagina over [Zuidland](#) is bijgewerkt.

24 dec – De pagina over [Heenvliet](#) is bijgewerkt.

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse vertaling moet nog gecontroleerd worden.

Contact

Alleen per [mail](#).

Facebook

Via deze [link](#).

6 dec – [Hilversum](#) is toegevoegd aan de website

7 dec – Het verhaal over [Apotheek Rembrandt](#) van Ephraïm Rosenbaum is aangepast.

8 dec – [Prof Dr Betty Levie](#) heeft een glanzende carrière gehad in Nederland en Israël. Haar verhaal staat op de site.

11 dec – Het verhaal over de [Joodse begraafplaats in Groet](#) is aangepast naar aanleiding van een nieuwe bron.

11 dec – Ook de pagina over de begraafplaats op [Zeeburg](#) is aangepast.

11 dec – De [Korte Houtstraat](#) en de [Lange Houtstraat](#) zijn toegevoegd aan de website.

13 dec – de informatie over het [Wertheimhuis](#) is uitgebreid.

16 dec – De pagina over het [PIZ aan het Rapenburg](#) is bijgewerkt.

16 dec – Op het Rapenburg 92–96 is in de oorlog de [Bergstichting](#) gevestigd geweest.

19 dec – Op de Weteringschans 255a werd in 1937 de [Joodsche ULO](#) geopend.

19 dec – De [Weteringschans](#) is toegevoegd aan de website.

21 dec – De broodjeszaak van Sal Meijer stopt op 31 dec 2015. De [pagina](#) over deze zaak staat hier.

23 dec – De pagina over de [Reguliersgracht](#) is bijgewerkt.

25 dec – De [kosjere vleeshal](#) op de Kromboomsloot was maar een kort leven beschoren in 1892.

25 dec – Op de Sint Anthoniesbreestraat was de kosjere vleeshal van [Abraham Bartels](#) gevestigd.

25 dec – [J D Polak](#) stond in de vleeschhal bij de Prinsengracht.

25 dec – De pagina over [Geervliet](#) is bijgewerkt

25 dec – De synagoge aan de Botersloot werd op 14 mei 1940 gebombardeerd. Wat minder bekend is, is dat de mikwe behouden bleef en in juli 1940 weer werd opengesteld om vaatwerk te [touwelen](#).

25 dec – De [Botersloot](#) is bijgewerkt