



joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief augustus 2010

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en [joodsrotterdam](http://joodsrotterdam.nl) gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Herinneringen aan Artis

Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse karakter van Artis – of aan de onderduik?

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, maar deze willen we ook vertalen in het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor Hebreeuws.

Contact

Alleen per [mail](#)

Deze maand....

Amsterdam stond deze maand op zijn kop door het omwaaien van de Anne Frank boom. Wie twee jaar geleden nog meldde dat de boom ernstig ziek was haastte zich met: "Ik zei het toch..." en "dat het zo zonde was van de constructie van € 50.000,-", die overigens gelijk met de 31-ton zware kastanje een muurtje en een tuinstel verpletterde.

Maar, waar ging het nou om. Waarom wilde men die kastanje zo graag door laten leven? Dat moet men zoeken in dezelfde emotie die mensen uren voor het Anne Frank Huis laat wachten en over de wereld laat reizen om naar dat huis te gaan. De mengeling van verbazing, verbijstering en verontwaardiging om wat er met die tiener en haar huisgenoten gebeurde, nu zo'n 67 jaar geleden. Het huis, maar ook wat daarbij hoort, vormt de lijn terug naar die tijd. De verbinding.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

14 aug – [café – restaurant – hotel Schiller](#) had een belangrijke plaats bij de (Joodse) beaumonde.

19 aug – Het verhaal van [Betty Kazin](#), haar ouders en haar broertje, staat op de site.

23 aug – De natuur heeft de eindbeslissing genomen rond de Anne Frankboom. De boom is omgewaaid. [Hier](#) de laatste update.

14 jul – De NEEP was een bedrijf dat ook op Sarphatistraat 55 zat, zoals de Lirobank. Maar de NEEP heeft velen geholpen en het leven gered. Het verhaal over de 3 broers Bloch is toegevoegd aan de pagina over de [Sarphatistraat](#).

Het nog even laten doorleven van de kastanje heeft geld gekost en er waren niet meer slachtoffers te betreuren dan een muurtje en een tuinstel. Uiteindelijk heeft de natuur zelf besloten dat het genoeg was; de boom viel zeer gunstig en in mijn opinie was dat een beter einde dan wanneer er een zaag in de boom was gezet. Het einde van de boom paste nu in hoe leven hoort te gaan en werd niet door mensenhanden beeindigd. Hoe anders dan het leven van het meisje dat over deze boom schreef...

Verleden maand kwam er toch een nieuwsbrief uit, vanwege een aantal opmerkelijke artikelen. Daarom is deze nieuwsbrief wat korter, maar herhaal ik een aantal artikelen van verleden maand. Misschien was de nieuwsbrief door de vakantie gemist, en de artikelen waren zeker de moeite waard. Verder zijn er deze maand uitzonderlijk veel nieuwe abonnees op de nieuwsbrief. Van harte welkom!

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

17 aug – [Heenvliet](#) is toegevoegd aan de site.

17 aug – [Geervliet](#) is toegevoegd aan de site, met foto's van de Joodse begraafplaats.

12 jul – De atlas van [Philip van Dam](#) is het begin van een speurtocht naar zijn leven.

