



joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief augustus 2014

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en [joodsrotterdam](http://joodsrotterdam.nl) gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse vertaling moet nog

Deze maand....

Het was een uitzondering dat er een redactioneel stuk verscheen in deze nieuwsbrief bij het juli-nummer. U reageerde er massaal op, en ik moet u vertellen dat ik dit zeer waardeer. Het artikel bleek velen van u te raken en ik ben blij dat ik mijn gedachten met u mocht delen. Mocht u het artikel gemist hebben, u vindt het [hier](#).

Maar het verschijnen van een niet geplande nieuwsbrief eerder deze maand leidt er wel toe dat deze nieuwsbrief wat beperkter is.

Rotterdam komt er deze maand bekaaid af met maar één artikel over een vreselijk ongeval in de Zandstraatbuurt in 1932. Wel het verhaal van een voorouder van een van onze lezers.

In Amsterdam het verhaal over een pand in de Weesperstraat. Deze straat was zo belangrijk voor het Joodse leven in Amsterdam en wanneer men over deze straat schrijft, die volledig gesloopt is, dan realiseert men zich hoe moeilijk het is om de geschiedenis terug te halen wanneer het tastbare verdwenen is. De Weesperstraat is daardoor een oproep om zorgvuldig om te gaan met wat er nog wel is.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

13 aug – de informatie over het pand aan [Weesperstraat 2](#) is toegevoegd aan de site.

19 aug – Het artikel over Etty Hillesum is [gecorrigeerd](#).

23 aug – [Nico Richter](#) was een veelbelovend componist in Amsterdam.

23 aug – een pand in de [Weesperstraat](#). Gepulst en ontdaan van brandhout. Wie woonden daar?

23 aug – [De Bonneterie](#) sloot deze maand voorgoed haar deuren. Het verhaal staat op de website.

27 aug – Joodse sporen in de Amsterdamse

Daarnaast een artikel over een veelbelovend Joods componist, Nico Richter en over de – helaas gesloten – Bonneterie.

Er staan nog een paar mooie artikelen op stapel. Dit weekend is het echter Uitmarkt in Amsterdam en de kortdurende tentoonstelling in Castrum Peregrini – vooralsnog alleen dit weekend – over de Joodse sporen in de Amsterdamse architectuur – is het bezoeken meer dan waard.

Mocht u de verhalen die ik deze maand voor u heb wat weinig vinden, en graag meer willen lezen, dan wijs ik u op het boek van Frits Slicht met verhalen van Joodse bewoners van Amsterdam Oost. Vanaf 1 september te bestellen bij de Stadsboekwinkel, maar daar ook nu al te koop.

Al jaren heb ik de wens om het voorwoord van de site in behoorlijk hebreeuws vertaald te krijgen. Mijn hebreeuws is niet voldoende voor deze taak, maar ik kan wel constateren dat de huidige vertaling, via google translate, niet correct is. Wie zou dit eens kunnen doen voor deze site?

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

16 aug – Een verschrikkelijk ongeval in de Zandstraatbuurt (1932) was het einde van het leven van [Hester Drielsma](#).

Agenda:

14 september – 15de EUROPESE DAG VAN DE JOODSE CULTUUR in Den Haag op zondag 14 september a.s. van 12.00 tot 18.00 uur. Meer informatie via de [link](#).

26 oktober – lezing Joods Rotterdam (eerder gehouden in het JHM te Amsterdam) voor de Joodse gemeenten van Rotterdam. Plaats en tijd nog nader te bepalen. Mocht u niet aangesloten zijn bij deze gemeenten en wel willen komen dan kunt u een bericht sturen via het bekende [mailadres](#). Indien het mogelijk is dat er extra bezoekers komen,

gecontroleerd worden.

Contact

Alleen per [mail](#).

Facebook

Via deze [link](#).

architectuur. Een mooie korte tentoonstelling in Castrum Peregrini tijdens de Uitmarkt. Meer via de [link](#).

27 aug – Vandaag was de boekpresentatie van "Verteld om te vergeten" waarin Frits Slicht de verhalen heeft opgetekend van Joodse bewoners van Amsterdam Oost aan een tijd die bijna vergeten dreigt te worden. Het boek is vanaf 1 september ook bij de Stadsboekwinkel in het Stadsarchief te bestellen. Het mailadres van de Stadsboekwinkel staat [hier](#).

berichten we u.

Stadswandeling Rotterdam met Crescas: De eerste van seizoen 2014/15 stadswandeling vindt plaats in Rotterdam, waar voor de oorlog een bloeiende Joodse gemeenschap woonde. Zondag 19 april wandelt u, onder leiding van Rob Snijders, (initiator en beheerder van de [websites](#) over Joodserfgoedrotterdam en Joodamsterdam), langs gebouwen en plaatsen die de geschiedenis van Joods Rotterdam vertellen. Sommige ervan bestaan alleen nog in verhalen, en ook die zal uw gids vertellen.

Inschrijven via Crescas (niet via deze website) vanaf 15 augustus, de datum waarop het volledige cursusprogramma online staat op onze website www.crescas.nl.