



joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief april 2015

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en [joodsrotterdam](http://joodsrotterdam.nl) gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse vertaling moet nog

Deze maand kan ik u een volle nieuwsbrief sturen. Er zijn nogal wat artikelen op de website die zijn bijgewerkt, en er zijn eveneens veel nieuwe artikelen verschenen. Zoals over Elisabeth van Cleeff-Lob, een vrouw die jarenlang de scepter zwaaide in het Joods bejaardenhuis in Rotterdam, over een sportvereniging in Rotterdam, Zaoth, en ook over Hotel Central in Rotterdam.

Dat hotel heeft geen grote Joodse geschiedenis maar kwam wel door het bombardement van 14 mei 1940 heen en is als een van de wenige oude gebouwen in het centrum van Rotterdam nog te bewonderen. Tijdens mijn eerste wandeltocht voor Crescas kwam dit hotel ter sprake.

Deze wandeltocht, een succes overigens, wordt herhaald op zondag 31 mei 2015 en misschien is er nog plaats. Daarvoor dient u in contact op te nemen met Crescas, via de link onderaan deze nieuwsbrief.

Voor Rotterdam verder uw aandacht voor de Ammanstraat – een zeer Joodse straat voor de oorlog en het verlengde daarvan – de Nieuwe Kerkstraat – waar nauwelijks Joods leven was.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

1 april – Ook in [Asterdorp](#) is er een Joodse school geweest.

1 april – brand, brand, brand. In de [Joden Houttuinen](#) is het nogal eens raak geweest. Ook in 1922.

1 april – de steen op [Valkenburgerstraat 14](#) is verwijderd om gerestaureerd te worden. Het pand wordt binnenkort afgebroken, de steen wordt herplaatst in de nieuwbouw.

3 april – Het verhaal over een foto waarvan de namen werden gezocht. De namen werden gevonden en daarmee ook verhaal

In het Amsterdamse deel aandacht voor Asterdorp, voor een brand bij de Joden Houttuinen, Jim Kleerekoper en voor een trouwe lezer van deze website, Bob Engelsman, die onlang overleed. Hij gaf afgelopen zomer een interview over de politieke situatie in het Midden Oosten, het artikel is voor u vertaald. Bob gaf vaak aanwijzingen en hij wordt gemist, zijn nagedachtenis zij tot zegen.

Maar ook over Julia Culp, de zangeres, en over Sara Frank, een bijzondere schilderes. Sara overleed eveneens onlangs, haar nagedachtenis zij tot zegen. Er zou een interview met haar komen, een verhaal uit verschillende bronnen is nu samengesteld.

Een volger via Facebook kon helpen met de afkorting R E O R. Wat dat was, staat in het artikel. Afsluitend hebben we een oproep. We zoeken de naam achter de foto, we weten alleen dat de vrouw Frieda heette.

Op 30 april is het boek "Joodse Huizen" verschenen, waarin ook een verhaal over de familie van een van onze lezers en geschreven door mij. Meer informatie over dit boek vindt u [hier](#).

Kortom, een overladen nieuwsbrief. Blijf uw informatie sturen, alleen zo kunnen we zorgen voor het volledig maken van de verhalen.

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

1 april – het artikel over [synagoge Beis Tefilloh Hamerkaz](#) op de Walenburgerweg is gewijzigd.

1 april – De [Walenburgerweg](#) is toegevoegd aan de website.

1 april – het verhaal over de [handschoentjes van Juda Walq](#) is toegevoegd aan de website.

4 april – [Elisabeth van Cleeff-Lob](#) was tal van jaren voorzitter van het Israelietische Oude Liedengesticht in Rotterdam.

6 april – [Salomon Schaap](#) had verschillende

gecontroleerd worden.

Contact

Alleen per [mail](#)

Facebook

Via deze [link](#).

over de zoon, [Jim Kleerekoper](#).

6 april – Het verhaal over het [Zuideinde](#) in Amsterdam Noord is uitgebreid met het herhaal over een van de gezinnen die op dit schuiladres zat, het gezin van Fajga Rozenszajn.

9 april – Tal van jaren was [Bob Engelsman](#) iemand die me hielp met informatie voor de site. Verleden jaar gaf hij nog een interview over de actualiteit. Dat interview staat nu op de website. Bob overleed in maart 2015, zijn nagedachtenis zij tot zegen.

9 april – [Julia Culp](#) was een wereldberoemd zangeres in de 19e eeuw.

14 april – Het stoffelijk overschot van [Eliazer Pachter](#) is onlangs geïdentificeerd. Eliazer werd met een geladen pistool gearresteerd en werd doodgeschoten op de Waalsdorpervlakte.

15 april – De [Ruyschstraat](#) is toegevoegd aan de website.

19 april – Op de Ruyschstraat woonde het gezin van [Jakob en Berta Rosenblatt](#), een bijzonder verhaal.

25 april – [Sara Frank](#) was schilderes en exposeerde tot op hoge leeftijd. Ze overleed onlangs, op 102-jarige leeftijd.

25 april – Wat betekent R E O R? Welnu, dat is nu bekend en is [hier](#) te lezen.

25 april. Wie herkent [Frieda](#). Het verhaal staat hier.

zuivelwinkels in Rotterdam, onder andere op de Oppert en de Witte van Haemstedestraat.

6 april – 43 jaar nadat ik [een steen](#) kreeg van een vriendin van mijn oma kon ik uitzoeken van wie de steen was.

11 april – [Zaoth](#) was een bijzonder actieve sportvereniging, maar had meer in haar mars.

21 april – De pagina over het [Luxor](#) is aangepast.

22 april – [Hotel Central](#) op de Kruiskade is een van de weinige gebouwen die het bombardement doorkwam, samen met het ernaast gelegen Luxor.

26 april – [Patisserie Moderne](#) was een bakker ORT aan de Ammanstraat te Rotterdam.

27 april – De [Nieuwe Kerkstraat](#) in Rotterdam is toegevoegd aan de website.

Agenda:

Stadswandeling Rotterdam met Crescas > wegens snel volboeken een 2e datum: De eerste van seizoen 2014/15 stadswandeling vindt plaats in Rotterdam, waar voor de oorlog een bloeiende Joodse gemeenschap woonde. Zondag 19 april wandelt u, onder leiding van Rob Sniijders, initiator en onvermoeibaar beheerder van de [websites](#) over Joods Rotterdam en Joods Amsterdam, langs gebouwen en plaatsen die de geschiedenis van Joods Rotterdam vertellen. Sommige ervan bestaan alleen nog in verhalen, en ook die zal uw gids vertellen. Wegens het snelle volboeken is er een tweede wandeling besproken op zondag 31 mei. U kunt zich daar nu voor inschrijven.

Samen met Rob gaat u langs gebouwen en Inschrijven via Crescas (niet via deze website) via [deze link](#).