



joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief juni 2015

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en [joodsrotterdam](http://joodsrotterdam.nl) gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden zijn bijeen gebracht op de [boekenpagina](#).

Deze maand kunnen we u weer een volle nieuwsbrief sturen, maar volgende maand is er geen nieuwsbrief. Die van juli en augustus wordt gecombineerd en verschijnt op 1 september.

Deze maand weer een aantal verhalen die het lezen waard zijn. Zoals over Marty van Collem. Maar ook over een spoor van het Joodse leven in het centrum van Amsterdam – drukkerij Lindenbaum. Daarnaast over een personeelsvereniging en over Jodenvervolging in de middeleeuwen. Er wordt te vaak gedacht dat Nederland in de luwte lag en dat alles wel meeviel hier. Dat was toch wel anders. Verder schreef Jack Santcross zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op en dit mochten we plaatsen en ik vraag uw aandacht voor de schoolfoto van Jack. Nu weten wie er op de foto staat, maar Jack was nog jong en woonde net in Amsterdam. Op welke school zat hij? Misschien kent een van u de schoolplaat die voor de foto gebruikt werd en achterhalen we de school. Verder mochten we een artikel overnemen over een Joods Amsterdamse Zuid Afrikaanse schrijfster, en nog het verhaal over de Israëlietische Halslagersvereniging.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

5 juni – Marty van Collem kwam twee keer in Bergen-Belsen terecht, een keer voor en een keer na de oorlog. hoe dat zat staat [hier](#).

11 juni – In de Reguliersdwarstraat is nog een gevelsteen aanwezig van [Erwin Lindenbaum](#). Wie was hij?

12 juni – de [Reguliersdwarstraat](#) is toegevoegd aan de website.

15 juni – hoe zat het met de Jodenvervolging in de Lage Landen in de [middeleeuwen?](#)

18 juni – [Envah](#) was de zeer actieve personeelsvereniging van André Hertzbergers Confectie- en Textiel fabriek.

19 juni – De [Sarphatistraat](#) is aangevuld met

Op de Rotterdamse site iets minder in aantal, maar het verhaal over Salomon en Fanny Kusiel is bijzonder en ook over hun schoenenzaak op de Coolsingel. Daarnaast herinneringen aan de Kruisstraat en de Kruiskade.

Blijf ook nu uw informatie sturen. Over enkele weken gaan we van de vakantie genieten maar tot half juli werken we aan de verhalen en vanaf half augustus weer. We wensen iedereen een goede zomer toe.

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

2 juni – Herinneringen aan de [Kruiskade](#) zijn toegevoegd.

4 juni – De [Kruisstraat](#) is aangepast.

6 juni – In Schiebroek woonde Salomon en Fanny Kusiel. Hun bewogen verhaal staat op de [website](#).

8 juni – de [schoenenzaak](#) van Siegfried Kusiel en Kitty Montanjees zat onder meer op de Coolsingel.

22 juni – De pagina over de Rotterdamse hoofdonderwijzer [Louis Preger](#) is uitgebreid

Agenda

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse vertaling moet nog gecontroleerd worden.

Contact

Alleen per [mail](#)

Facebook

Via deze [link](#).

nieuwe informatie.

19 juni – Jack Santcross schreef zijn herinneringen aan de [Tweede Wereldoorlog](#) op en aan de periode ervoor. Via de link.

20 juni – De pagina over het [Wertheimhuis](#) op de Plantage Parklaan is bijgewerkt.

20 juni – [Abraham en Isaac Pereira](#) hadden op het Waterlooplein hun suikerraffinaderij.

21 juni – De [Vechtstraat](#) is toegevoegd.

21 juni – De informatie over de [Lepelstraat](#) is uitgebreid.

21 juni – De [Israëlietische Halslagersvereniging](#) verzorgde vanuit twee vleeshallen het vlees ORT voor Joods Amsterdam.

22 juni – we proberen te achterhalen op welke school Jack Santcross zat. Wie herkent de opstelling van de [schoolfoto](#)?

23 juni – De [Gerard Doustraat](#) is toegevoegd aan de website.

26 juni – we mochten een artikel overnemen op het Maandblad voor Zuid Afrika, over [Clarissa Jacobi](#).

© en website: [bmwd](#) / [disclaimer](#)

BIMHUIS en MUZIEKGEBOUW AMSTERDAM

30 oktober:

Trompettist Avishai Cohen bij Mark Turner : <http://bimhuis.com/gigs/mark-turner-quartet>

18 oktober,

Shai Maestro: <http://bimhuis.com/gigs/shai-maestro>

6 november, in (en in co-productie met) het Muziekgebouw, Joshua Redman, Aaron Parks in James Farm:

<http://bimhuis.com/gigs/james-farm>

ZA 7 NOV 20:30 € 20 ESTER RADA

Ester Rada zang, Gal Dahan sax, Inon Peretz trompet, Maayan Milo trombone, Lior Romano toetsen, Ben Hoze gitaar, Michael Guy bas, Dan Mayo drums, [link](#)

VR 11 DEC 20:15 € 36 IN & I.S.M.

MUZIEKGEBOUW AAN 'T IJ NOA
LOVE MEDICINE, [link](#)