



joodsamsterdam.nl & joodserfgoedrotterdam.nl nieuwsbrief oktober 2015

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden zijn bijeen gebracht op de [boekenpagina](#).

De nieuwsbrief over de maand oktober ligt voor u. En wederom een uitgebreide nieuwsbrief met tal van verhalen.

Van tijd tot tijd zullen verschillende straten in Amsterdam en Rotterdam "aangepakt" worden, en dat houdt in dat –vaak met anderhalf eeuw gearchiveerde Nieuw Israëlietische Weekbladen– wordt onderzocht welke Joodse middenstand er in die straten zat en of er bijzondere verhalen over deze locaties te vertellen zijn. Dat onderzoek, wat een gigantisch karwei is, geeft een breder beeld van het Joodse leven. Bij het schrijven over personen kwam tot nu toe vaak de sjoah naar voren, logisch, maar het Jodendom verdient een veel completer beeld dat die periode. Wat er precies bedoeld wordt kunt u zien in de verhalen over de Kruiskade, de Hemonylaan, de 1e en de 2e Bataviedwarsstraat, de Valkenburgerstraat en de Oudeschans. Het geeft deze straten een breder historisch perspectief.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

1 okt – De [Hemonylaan](#) is toegevoegd aan de website.

1 okt – Het verhaal over [Rosa Manus](#) is aangepast naar aanleiding van een nieuw onderzoek.

4 okt – De [Kuinderstraat](#) is toegevoegd aan de website.

9 okt – de [2e Bataviedwarsstraat](#) is toegevoegd aan de website.

9 okt – de [1e Bataviedwarsstraat](#) is toegevoegd aan de website.

10 okt – de [Oudeschans](#) is toegevoegd, met daarbij het bijzondere verhaal van de Joodse verzetsstrijder Hans Goudsmit.

En uit deze onderzoeken komen al verhalen naar voren. Bakker Muis is zo'n verhaal. Vaak denkt men bij de Valkenburgerstraat en bakker alleen aan De Haan, maar er zaten er meer. Het rechtbankverslag over een ruzie in de Rode Leeuwengang is ook een prachtig artikel dat een inkijk geeft en gevonden werd bij dit onderzoek.

Over inkijk gesproken, de film Mokum Aleph van Berenike Rozgonyi beleefde afgelopen maand zijn premiere en werd een week later uitgezonden op de Joodse Omroep. Via deze [link](#) kan de film nog worden bekeken. Een bijzondere film waarbij bij tijd en wijle Joods Amsterdam tot leven komt en je aankijkt.

Deze maand bereikten we ook het magische aantal van meer dan 1000 volgers op facebook, 360 op twitter en bijna 600 abonnees op de nieuwsbrief. Ten eerste van harte welkom, ten tweede wordt dit als een compliment gezien voor een website die ooit begon na een project van een basisschool.

Tenslotte wijs ik u op de [agenda](#), die voortaan op een aparte webpagina wordt weergegeven waardoor er meer bijzonderheden over de voorstellingen geplaatst kunnen worden.

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

27 okt – Henri Huisman had een kledingbedrijf op de Hoogstraat. Het verhaal staat [hier](#).

8 okt – Het verhaal over Joseph Jacques van Straaten, arts in Rotterdam, staat [hier](#).

8 okt – De Kruiskade is uitgebreid en toegevoegd aan de [website](#).

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse vertaling moet nog gecontroleerd worden.

Contact

Alleen per [mail](#).

Facebook

Via deze [link](#).

11 okt – [Jeugdgebouw "De Leeuw"](#) aan de Valkenburgerstraat is toegevoegd aan de website.

16 okt – [A I de Haan](#) schreef in 1924 een artikel over de geschiedenis van de matze-fabrikage in Amsterdam.

18 okt – De Valkenburgerstraat stond al lang op de site, maar is nu totaal herzien. De nieuwe pagina's zijn hier te [vinden](#).

21 okt – De [Rijnstraat](#) is bijgewerkt.

24 okt – [Samson Muis](#) had op de Valkenburgerstraat zijn bakkerij.

24 okt – Het artikel over de [Rode Leeuwengang](#) is uitgebreid met een stuk over een burenruzie in 1922.

24 okt – Zijn vader kwam uit het Joodse proletariaat uit de Rode Leeuwengang, [Samuel Gomperts](#) maakte carrière als belangrijk vakbondsman in de Verenigde Staten.

24 okt – [S H van Minden](#) had een tabakshandel.

25 okt – de [Wagenstraat](#) in Amsterdam is toegevoegd.

26 okt – Van de blog van Juffrouw Jo mochten de artikelen over de gevonden distributiestamkaarten worden overgenomen, wat het verhaal vertelt over [Philip en Sara Cohen de Lara](#).

26 okt – Weenske Modekunst werd opgericht door Oost-Europese Joodse vluchtelingen. Het verhaal over dit bedrijf staat op de [site](#).

27 okt – [Levina Frye](#) werkte bij Weenske Modekunst en kon haar baas naar de veiligheid brengen.