



joodsamsterdam.nl & joodsrotterdam nieuwsbrief februari 2016

[agenda](#)

Welkom

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse zustersite.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden weten dat deze site bestaat.

Voorwoord

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de website joodsamsterdam.nl en [joodsrotterdam](http://joodsrotterdam.nl) gedurende de maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.

Informatie gezocht

We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke details kunnen inzicht geven over gebeurtenissen die het waard zijn om vast te leggen. Uw informatie is welkom via deze [link](#).

Links

Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en Rotterdam en respectvol deze sporen, de mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites, maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit stuk geschiedenis.

Oproepen:

Behalve ideeën en suggesties zijn aanvullingen en verhalen over de besproken gebouwen, straten en buurten van harte welkom.

Boeken

Een aantal boeken die op de site genoemd worden zijn bijeen gebracht op de [boekenpagina](#).

In deze korte maand een korte nieuwsbrief, maar dat betekent niet dat er niet van alles aan de gang is.

Na jaren van twijfel ben ik eindelijk begonnen om één site te moderniseren. De huidige website loopt tegen een aantal grenzen aan. Een paar van die problemen kent u; zoals de kleine letters. Maar andere problemen worden veroorzaakt door de nieuwe technieken waardoor de site niet goed leesbaar is op tablets en smartphones. Een reden waarom we verleden jaar niet hoog gehonoreerd werden door de vakjury bij de Geschiedisonlineprijs, in tegenstelling tot de 13e plaats die we haalden bij de publieksjury. De boodschap die daarin zat was dus dat de inhoud prima is, maar de vormgeving beter kan.

Waar ben ik mee bezig?

De Rotterdamse website had al tal van jaren het nadeel dat deze via www.joodsamsterdam.nl/rotterdam bereikbaar was. Dit werd deels opgelost, maar het was een beetje het gevoel of Rotterdam in het zijkamertje van Amsterdam zat. En dat voelde niet goed. Dus wordt de site verplaatst naar www.joodserfgoedrotterdam.nl. Maar om hiermee twee vliegen in een klap te slaan is ook besloten om een totaal nieuwe opmaak te maken. Een moderne uitstraling voor een historische website. Net zoals Rotterdam zelf, een moderne verpakking voor een historische inhoud. En dat het werkt blijkt wel, gisteren (28 feb) waren er 539 bezoekers op de websites (Amsterdam en Rotterdam) tegenover gewoonlijk 70 op een dag. Daarmee was gisteren de drukste dag sinds het bestaan van de sites, en de Rotterdamse site is nog lang niet af.

deze maand op de [Amsterdamse](#) site:

5 feb – Lin Jaldati schreef in haar memoires een stuk over [koffiehuys 't Stuivertje](#) op het Waterlooplein.

14 feb – De memoires van [Lin Jaldati](#) en haar man Eberhard Rebling waren de aanleiding om het verhaal aan te passen.

Het is een grote klus, want het is 7 jaar werk omzetten. De Rotterdamse site wordt fysiek van de Amsterdamse gescheiden, maar het goede huwelijk blijft bestaan. De echtelieden mogen zich echter zelfstandig ontwikkelen.

Deze maand

Daarom deze maand iets minder nieuwe zaken. Er is veel gedaan aan het verhaal over de bewonderenswaardige Lin Jaldati in Amsterdam. Er was een geweldig ontvangst bij Gassan Diamonds waardoor de geschiedenis van Boas en Gassan beter verteld kan worden. En er is een aanvulling gedaan in de gegevens van de Graaf Florisstraat.

Verder deze maand 2 belangrijke oproepen, hieronder leest u er meer over.

In maart komt, ik kan u de details nog niet vertellen, een boek uit dat ik met Hans Schippers, Chris Buitendijk en Albert Ringer schreef over de Zandstraatbuurt en zijn Joodse Bewoners. Een klus waaraan we vier jaar gewerkt hebben en dit stukje Rotterdamse geschiedenis teruggebracht wordt in de stad. Volgende maand vertel ik er meer over.

Ik ben benieuwd hoe u de nieuwe opmaak van de Rotterdamse site ervaart.

deze maand op de [Rotterdamse](#) site:

9 feb – De [Graaf Florisstraat](#) is bijgewerkt. Op nummer 45 zat de Rotterdamsche Huishoudschool. Bij die school was een internaat en Anna dornbach was daar het hoofd van. Anna hielp met de kindertransporten naar Engeland en ze verborg wapens in de school voor het verzet. Over die twee feiten zoeken we

Vertalingen

Bij alle hoofdgroepen is er een index opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels en Duits, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse vertaling moet nog gecontroleerd worden.

Contact

Alleen per [mail](#).

Facebook

Via deze [link](#).

14 feb – Bij een bijzonder aardige ontvangst door Gassan Diamonds werd in een rondleiding de ins- en outs van het vak verteld. Daarbij aandacht voor de Koperen Stelen, waar ooit [Sanatorium Zonnestraat](#) mee gefinancierd werd.

19 feb – De geschiedenis van [Hotel Nes](#) op de Kloveniersburgwal is verder uitgezocht en opgenomen op de website.

mensen die daar meer over kunnen vertellen.

MEGAKLUS

Tijdens de bovengenoemde megaklus blijft de oude site werken en de links van nog niet omgezette pagina's verwijzen naar de oude website.

OPROEP

Op 23 april aanstaande wordt er in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd ter herinnering aan het Centraal Wuppertal Comité, een verzetsgroep waarin ook verschillende Joodse Nederlanders zaten. Voor deze bijeenkomst worden de nabestaanden van de volgende personen gezocht:

[Eleazer Louis van der Kar](#)

[Elise Frederika de Jong-van Biema](#)

[Abraham Manjoe Teitel](#)

[Maurits Kann](#)

Siegfried E. van Praag

Ernst Laqueur

Clara Enthoven

Mocht u nabestaande zijn, stuur dan uw mail naar dit [adres](#). Wij sturen de mail door!

OPROEP

De Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland zoekt nabestaanden, familieleden of bekenden van in de oorlog weggevoerde Joodse Zeeuwen.

Om hun namen uit de vergetelheid te halen plaatsen we gedenkstenen. De eerste twaalf struikelstenen zullen op zondag 21 februari 2016 vanaf 13:00 uur op vier adressen in Middelburg worden geplaatst, het eerste adres is op de Markt (bij nr. 9).

Op onze website

www.struikelstenenzeeland.nl zetten we verhalen over hen om hun nagedachtenis te eren en over hun leven te vertellen.

Mocht u, of iemand die u kent, meer informatie kunnen geven over de niet teruggekeerde Joodse Zeeuwen, wilt u dan contact opnemen met Marianne Gossije, secretaris van de eerder genoemde stichting: gossije@xs4all.nl of 0118-633695.